



24-12-2013 | 🗨️ | ❤️ 29 | 🗨️ 0



La Parare

67, Calade du Pastre, 06390
Châteauneuf-Villevieille,



Opties



Tags

*chambres d'hôtes, Côte d'Azur,
logeren bij Nederlanders & Belgen,
Nice, Provence, vakantietips*

Wonen met uitzicht op de Riviera

Sydney en Karin leven op een bijzonder plekje in het achterland van Nice. Ze hebben het beste van twee werelden want op slechts 20 kilometer van de buzz van de Riviera heerst een paradijselijke kalmtte.



Sinds 2003 wonen Sydney en Karin van Volen in Châteauneuf-Villevieille, een klein dorpje in de buurt van Nice op 500 meter hoogte, met uitzicht tot zee. Het internationale stel – hij is Nederlands en zij is Zweedse – beheert daar een stijlvolle maison d'hôtes in een 17e-eeuwse schaapsboerderij. Ze woonden 10 jaar lang in Hong Kong en China voordat ze neerstreken in dit opvallend kalme stukje van de Provence.

Hoe ziet geluk in de Provence eruit?

Sydney: "Na ons stadse leven in Europa en het Verre Oosten vinden we vooral het buitenleven prachtig. Het licht, de frisse lucht, de rust, het ontdekken van de natuur en natuurlijk de zon en de warmte. Het mooie is dat je daarvan in Zuid-Frankrijk het hele jaar kunt genieten. Zo hebben we deze herfst praktisch elke dag buiten kunnen lunchen."



Wat mogen bezoekers niet missen in de omgeving?

"In de driehoek tussen ons huis, Cannes en Monaco is ontzettend veel te zien en te doen. Natuurlijk de stranden van de Côte d'Azur en mooie plaatsen zoals Nice, die stad is de laatste 10 jaar enorm opgeknapt."

Wat moeten mensen zeker zien in Nice?

“De mooie musea, de sfeervolle markten en ook de architectuur van Nice: zowel de oude stad als nieuwere delen zijn prachtig. Neem de Promenade du Paillon, een groot nieuw park aan de oostkant van de stad. In de zomer zijn er hele goede jazzconcerten. En met 5 universiteiten is Nice zo jong en gezellig. De stranden bevinden zich meer in Saint-Jean Cap Ferrat en Villefranche. Maar alles is zo vlak bij elkaar.”



Wat is er bijzonder aan jullie plekje?

“Van de geraffineerde luxe van de kust rijd je in 20 min naar de luxe van rust, natuur en wildernis van de bergen. In de zomer zitten gasten buiten op een van onze terrassen onder een olijfboom of aan het zwembad. In de koudere periodes komen ze thuis en maken ze een lekker haardvuur in hun eigen kamer.”

Een leuk adres in de buurt waar jullie vrienden naartoe sturen?

"Van maart tot november is onze idyllische plek La Pinède, een restaurant op de rotsen in Cap d'Ail. Daar sturen wij onze gasten tegen een uur of 5 naar toe. Dan kunnen ze zwemmen in een kleine baai, een douche nemen en nog even lekker in de zon liggen. Daarna een aperitief bij zonsondergang. Gevolgd door een fantastische maaltijd in het restaurant met uitzicht op open zee en het schiereilandje van Saint-Jean Cap Ferrat. De lichtjes gaan aan, de zwoele lucht van de Riviera om je heen..."



Restaurant La Pinède op Cap d'Ail

Beste tip die jullie van Franse buren kregen?

“De schitterende wandelroutes die in onze tuin beginnen! Wandelingen naar rivieren met natuurlijke zwembaden. Of tussen olijfbomen door naar de Romeinse ruïnes van Châteauneuf waar je kunt picknicken met zeezicht. Ook s’ avonds heerlijk om te doen.”



